



Verbonden met elkaar Een ruggesteun bij de opvoeding

Opvoeden doe je als ouders niet alleen.

We zien het als onze opdracht elkaar te steunen en te verrijken in de opvoeding van onze kinderen. Om deze wederzijdse verrijking alle kansen te geven en om de mogelijkheden die er zijn volop te benutten, schreven we deze brochure. De inhoud groeide vanuit twee bijeenkomsten van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal.

We geven enkele ideeën uit de praktijk om uw verbeelding en creativiteit te wekken. We geven ook vragen om persoonlijk of in groep bij stil te staan.

Het ruimere kader van deze brochure vindt u in de inleidingen die tijdens de Forumbijeenkomsten van het IPB werden gebracht. Ze staan op de website www.ipbsite.be en www.gezinspastoraal.be en kunnen daar gedownload worden of kunnen als bundel besteld worden via het IPB.

Wij hopen dat u in uw groep, parochie of organisatie met deze hulp kan ontdekken hoeveel goede ondersteuning u al biedt en waar bijsturing mogelijk is of nieuwe initiatieven genomen kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het lezen van deze brochure ook kan bijdragen tot de kwaliteit van uw persoonlijke inbreng in het leven van de gezinnen in uw omgeving.

Uit 'Brief van een jongere aan alle ouders van de wereld'

Zie mij graag en zeg het me.
Ik heb graag dat je het zegt,
ook al vind je dat niet nodig.

Om het denkproces en de uitwisseling over **het aanbieden van brede en rijke ervaringen** te stimuleren, kunnen volgende vragen helpen:

- Wat doen we reeds om ontmoetingskansen te scheppen voor ouders, gezinnen en mensen aan wie de zorg voor jonge kinderen, jongeren en pubers is toevertrouwd?
- Welk aspect van de opvoeding kunnen we ondersteunen? (cultuur, engagement, zingeving, spiritualiteit, geloof, burgerzin, gezonde levensstijl, diversiteit, multiculturele vorming, milieubewustzijn, algemene ontwikkeling,...)
- Welke troeven en mogelijkheden hebben we binnen onze vereniging, beweging, geloofsgemeenschap, werking, organisatie met het oog op het ondersteunen van gezinnen?
- Wie willen we bereiken? Wie bereiken we effectief? Wie niet? Waarom (niet)?
- Waar bereiken we deze mensen?
- Wanneer? (naar aanleiding van een activiteit, op uitnodiging, toevallig, overdag, 's avonds, in het weekend,...)
- Hoe bereiken we deze mensen? (folder, affiche, persoonlijk contact, nieuwsbrief, op de activiteiten, via e-mail, via de website, aan de kerkdeur, in de parochiezaal, thuis,...)
- Welke samenwerkingsverbanden met andere organisaties, bewegingen, scholen, parochies en verenigingen hebben we al?
- Waar en hoe kunnen wij meewerken aan een gezamenlijk project rond opvoedingsondersteuning?