

# Gelovig afscheid nemen

*in de rooms-katholieke Kerk*

*Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad nodigt gelovigen uit om na te denken over hun uitvaart en hierover in gesprek te gaan om hun verlangens kenbaar te maken.*



## CHRISTELIJKE UITVAART

Wanneer iemand uit haar midden overlijdt, komt de geloofsgemeenschap samen om afscheid te nemen en te delen in het verdriet en de pijn van hen die achterblijven. Tegelijk klinkt de hoop en het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood. De liturgie geeft hieraan vorm in rituelen en symbolen, met muziek en zang, teksten en gebeden.

Voor christenen is de dood immers niet het einde. God heeft Jezus doen verrijzen en belooft ook aan ons leven na de dood. Een kerkelijke uitvaart geeft gestalte aan dit geloof.

## IN DE KERK

De uitvaartliturgie heeft in de regel plaats in een parochiekerk. Er zijn ook een aantal kapellen die de toelating hebben om deze liturgie te vieren.

In een crematorium kan op vraag van de familie een kort afscheidsgebed gehouden worden voor het lichaam gecremeerd wordt.

## BIDDENDE VIERING

De uitvaartliturgie wordt gevierd met een woord- en gebedsviering of met een eucharistieviering. Beide vormen hebben een eigen structuur waarin ruimte is voor persoonlijke accenten. De voorganger neemt vooraf contact op met de nabestaanden om samen met hen de viering voor te bereiden.

## NAZORG

Na een uitvaart zal de parochie de overledene gedenken tijdens een weekendeucharistieviering. Rond Allerzielen wordt de familie meestal uitgenodigd voor een gedachtenisviering. In vele parochies wordt ook een kruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Om de nabestaanden nabij te zijn in hun rouwproces neemt een medewerker van de parochie op sommige plaatsen contact op voor een gesprek achteraf.

## HET VERLANGEN VAN DE OVERLEDENE

Meestal zorgen de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit voorafgaande gesprekken welke uitvaart de overledene wenste maar soms ook niet. Met deze folder willen we iedereen uitnodigen om vooraf na te denken over de eigen uitvaart. Wie wenst dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met zijn of haar keuze voor een kerkelijke uitvaart, kan dit best vooraf kenbaar maken aan familie of vrienden. Het is wenselijk om de eigen voorkeur op papier te zetten voor de nabestaanden of zelfs in het testament te laten opnemen. Bij de Dienst Bevolking op de gemeente kan de keuze voor begravenis of crematie geregistreerd worden. Wanneer de uitvaartverzorging aangifte doet van het overlijden, wordt hij hierover geïnformeerd.

Pastores, ziekenbezoekers, seniorenverenigingen en andere organisaties kunnen helpen om dit delicate onderwerp bespreekbaar te maken. In het gesprek kan het onder andere gaan over de plaats en de aard van de viering, over wie daarop wordt uitgenodigd en over de inbreng van persoonlijke accenten in de viering.

## MEER ACHTERGROND OVER EEN KERKELIJKE UITVAART

Zie: <https://www.kerknet.be/icl/kerkelijke-uitvaart>

## NUTTIGE INFO UIT DE PAROCHIE

# Gelovig afscheid nemen

*in de rooms-katholieke Kerk*

*Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad nodigt gelovigen uit om na te denken over hun uitvaart en hierover in gesprek te gaan om hun verlangens kenbaar te maken.*



## CHRISTELIJKE UITVAART

Wanneer iemand uit haar midden overlijdt, komt de geloofsgemeenschap samen om afscheid te nemen en te delen in het verdriet en de pijn van hen die achterblijven. Tegelijk klinkt de hoop en het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood. De liturgie geeft hieraan vorm in rituelen en symbolen, met muziek en zang, teksten en gebeden.

Voor christenen is de dood immers niet het einde. God heeft Jezus doen verrijzen en belooft ook aan ons leven na de dood. Een kerkelijke uitvaart geeft gestalte aan dit geloof.

## IN DE KERK

De uitvaartliturgie heeft in de regel plaats in een parochiekerk. Er zijn ook een aantal kapellen die de toelating hebben om deze liturgie te vieren.

In een crematorium kan op vraag van de familie een kort afscheidsgebed gehouden worden voor het lichaam gecremeerd wordt.

## BIDDENDE VIERING

De uitvaartliturgie wordt gevierd met een woord- en gebedsviering of met een eucharistieviering. Beide vormen hebben een eigen structuur waarin ruimte is voor persoonlijke accenten. De voorganger neemt vooraf contact op met de nabestaanden om samen met hen de viering voor te bereiden.

## NAZORG

Na een uitvaart zal de parochie de overledene gedenken tijdens een weekendeucharistieviering. Rond Allerzielen wordt de familie meestal uitgenodigd voor een gedachtenisviering. In vele parochies wordt ook een kruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Om de nabestaanden nabij te zijn in hun rouwproces neemt een medewerker van de parochie op sommige plaatsen contact op voor een gesprek achteraf.

## HET VERLANGEN VAN DE OVERLEDENE

Meestal zorgen de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit voorafgaande gesprekken welke uitvaart de overledene wenste maar soms ook niet. Met deze folder willen we iedereen uitnodigen om vooraf na te denken over de eigen uitvaart. Wie wenst dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met zijn of haar keuze voor een kerkelijke uitvaart, kan dit best vooraf kenbaar maken aan familie of vrienden. Het is wenselijk om de eigen voorkeur op papier te zetten voor de nabestaanden of zelfs in het testament te laten opnemen. Bij de Dienst Bevolking op de gemeente kan de keuze voor begravenis of crematie geregistreerd worden. Wanneer de uitvaartverzorging aangifte doet van het overlijden, wordt hij hierover geïnformeerd.

Pastores, ziekenbezoekers, seniorenverenigingen en andere organisaties kunnen helpen om dit delicate onderwerp bespreekbaar te maken. In het gesprek kan het onder andere gaan over de plaats en de aard van de viering, over wie daarop wordt uitgenodigd en over de inbreng van persoonlijke accenten in de viering.

## MEER ACHTERGROND OVER EEN KERKELIJKE UITVAART

Zie: <https://www.kerknet.be/icl/kerkelijke-uitvaart>

## NUTTIGE INFO UIT DE PAROCHIE