



# transparant

EDITORIAAL

## 'VerdraaiDe wereld'

Zaterdag 8 oktober. Gesprek met de jeugdbewegingen en het IPB. Indien u erbij was, had u ook dat energieke, enthousiaste gevoel toen u thuiskwam? Dat gevoel dat je ook had toen je zelf leider was, en dat bleek nogal het geval te zijn bij forumleden. Wat is dat toch met die jeugdbewegingen?

Vrijdag 21 oktober. Mijn kinderen vertrekken in Chiro-uniform naar de school op de dag van de jeugdbewegingen. Blij en trots om zich te *outen*. Samen met 250.000 jongeren gaan ze iedere zondag de uitdaging aan om te spelen, creatief te zijn. Nostalgie overvalt me. Het jaarthema is dit jaar 'VerdraaiDe wereld'. Dat is het gevoel waar ik opnieuw zo naar hunker: dat je de hele wereld aankunt, dat je het aandurft in je jeugdige overmoed, of enthousiasme, om de wereld te verdraaien. Om te dromen van duurzame ontwikkeling, van een dialoog tussen Noord en Zuid, van solidariteit, van een beter milieu,... en er daadwerkelijk aan mee te werken.

In Kerk en Leven van 19 oktober verwijst Don Pascual Chávez, de opvolger van Don Bosco, in een interview naar zijn stichter en diens onstuitbare geloof in jongeren. Jonge mensen zijn de hoofdrolspelers in het wordingsproces van onze cultuur en samenleving, meer dan de toppolitici.

Draait het daar niet om? Jongeren opnieuw hoofdrolspelers te laten zijn in onze samenleving? Ze zenden ons belangrijke signalen aangaande geloof,

Kerk en maatschappij. Ze vinden God in hun bezig zijn met jongeren, in hun bezinningen, en hun stille momenten. Maar ze vinden het instituut Kerk niet terug in hun democratisch handelen, in hun kritische kijk op de kapitalistische wereld. Ze zoeken stabiliteit en engagement, soberheid en authenticiteit, ook al krijgen ze vanuit de gevestigde orde een etiket van verslavingsgedrag in het sms-en en Mp3-en opgespeld.

Op het IPB-Forum waren zij vragende partij om sterke mensen die met hen een dialoog aangaan over spiritualiteit. Trekkers noemden ze het, of mensen die willen getuigen van hun inspiratie en hun geloof. Ze vroegen mensen die geloofden in jongeren en in jeugdbewegingen. Of om Don Bosco nog eens te citeren: jongeren verdienen eigenlijk alles.

Hoe kunnen we de jeugdbewegingen ten volle ondersteunen in hun inzet, hun aanpak, hun geloof in de toekomst? Dit appel klonk duidelijk op het Forum.

Zelf ben ik proost van de Chirogroep in Hoegaarden van 170 leden. Een groep van een 20-tal adolescenten zet zich iedere zondag, naast werk of studie, met een enorm enthousiasme in. Dit is allemaal niet zo evident in onze tijd. Ik zie het dan ook als mijn taak om te bemiddelen, hen te verdedigen, het geloof in hen te bevestigen. Op hun manier zijn zij gist in het deeg in deze wereld waar onverschilligheid, individualisme en liberalisme de boventoon dreigen te krijgen. Ze geven op hun eigen manier uitdrukking aan hun geloof en hun sterk engagement. Zij kiezen voor solidariteit en non-discriminatie, ze stellen zich open voor iedereen zonder onderscheid van stand, huidskleur, cultuur, religie, sekse of seksuele geaardheid. Zij willen jonge-



ren opvoeden tot bewuste en verantwoordelijke leden van de samenleving. Zij brengen maatschappelijke thema's ter sprake met bijzondere aandacht en gevoeligheid voor sociale, ethische en ecologische problemen. En zij zijn bezorgd om een inspiratie en een identiteit die stimulerend werkt in de opbouw van een betere samenleving, waar het goed is voor iedereen.

Het is van groot belang dat we de inzet van zoveel jongeren, iedere dag opnieuw, blijven opmerken. Neen, hun christelijke inspiratie is niet verdwenen, maar ze vragen om dit bevestigd te mogen zien in inspraak, overleg, democratie.

Jonge mensen die zich in zulke mate iedere week inzetten verdienen het om alles te krijgen, vooral geloof in henzelf. Want zij zijn de heiligen van het derde millennium. Kerk gebeurt waar mensen, jong of oud, in hun engagement, gestalte proberen te geven aan die droom of visioen van het Rijk Gods, een verdraaide wereld.

Liesbeth Goris,  
ondervoorzitster





## Bedankt Hubert!

Op 8 oktober vonden de verkiezingen plaats van een nieuwe voorzitter in het IPB. Hubert Schepers nam na drie jaar intensieve inzet en verantwoordelijkheid afscheid als voorzitter.

*Hubert, Jouw positieve openheid voor mensen en de wereld, voor geloof en Kerk en je onstuitbare geloof in het werk van de Geest maakten het mogelijk dat het IPB de voorbije jaren een dynamiek ontwikkelde die de komende jaren zal blijven inspireren. De opdracht om van het IPB een performante beweging te maken heeft door jouw aanwezigheid een ruimte en een bedding gekregen. Het respect dat jij aan de dag legde voor ieder die zich inzet, waar of hoe dan ook, heeft banden gecreëerd die het IPB een kracht geven die elke formaliteit overstijgt. Van harte bedankt voor de jaren van toewijding, geloof en vriendschap. Dat het jou en Thérèse nog heel goed mag gaan!*

Hubert Schepers wordt opgevolgd door Guido Vos. Een interview met hem lees je in *In 't vizier* op de laatste bladzijde.

Monseigneur Paul Van den Berghe is 25 jaar bisschop van Antwerpen. Dit werd gevierd op 18 september in aanwezigheid van heel velen die hun bisschop duidelijk een warm hart toedragen. Vanwege het IPB willen we hem ook onze waardering, dank en felicitatie overbrengen. Proficiat!



## BUITEN DE GRENZEN

### Engagement voor Europa

*De laatste jaren is vanuit de Semaines Sociales de France, het Zentralkomitee der Deutsche Katholiken en de vertegenwoordigers van verschillende katholieke organisaties een werkgroep ontstaan die de christelijke sociale ethiek binnen de opbouw van Europa wil ondersteunen. Deze groep wil in de bestaande initiatieven van de verschillende landen de Europese dimensie ontwikkelen en uitbouwen. Ook het IPB is hierin vertegenwoordigd.*

Van 6 tot 9 oktober was de groep te gast in Bratislava, Slowakije, om de situatie in Europa te analyseren na de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland, die beide met duidelijk stem de Europese grondwet afwezen. Het communiqué dat werd goedgekeurd door de aanwezigen is een appel om verder te werken aan een Europees geweten en om de politieke roeping van Europa in het kader van de mon-

dialisering te bevestigen. Hieruit enkele citaten.

“We zijn bezorgd omdat de actuele verwarde situatie uitnodigt tot scepticisme ten aanzien van het Europese project. Dergelijke houding stimuleert de ontwikkeling van het nationale egoïsme en dreigt de Europese Unie in een impasse te sturen.

Vanuit de boodschap van Paus Johannes Paulus II in ‘Ecclesia in Europa’ beschouwen wij het als onze taak om de constructieve voorstellen op te sporen die behoren aan wat Europa beschouwt als de missie die bij haar roeping hoort: de economische groei stimuleren, de sociale cohesie en de bescherming van het milieu, de rechtvaardigheid en de solidariteit bevorderen en, op Europees en internationaal niveau, de versterking van de vrede en de gerechtigheid in de hedendaagse context van mondialisering.

Wij hechten groot belang aan het project van een Europese constitutie die meer doeltreffend en transparant is in

het functioneren van zijn instituties en die aan iedereen een betere participatie aan het leven van de Unie garandeert.

De inspanningen van onze regeringen voldoen niet om uit een crisis te geraken: wij denken dat het onze taak is de dialoog van groepen en organisaties te stimuleren door concrete voorstellen die zich richten op een toekomst...

Wij willen antwoorden op volgende fundamentele bezorgdheden: de waardigheid van de mens en de toekomst van het gezin, de rechtvaardigheid en de solidariteit, de vrede en de humanisering van de wereld.

Wij werken vanaf nu samen aan deze opties. ... Wij nemen ons voor te blijven samenwerken en initiatieven te nemen in onze respectievelijke landen, gestimuleerd door de geest van broederlijke samenwerking die ons verenigt.”

*Dit werd ondertekend door vertegenwoordigers van: België, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Rusland, Slowakije en Spanje.*

## Nadenken over de parochie

In het laatste TGL-nummer *Kerk in Beraad* (Tijdschrift voor Geestelijk Leven, pp. 447-459) dat verscheen in nauwe samenwerking met het IPB, schrijft de Oostenrijkse theoloog Paul M. Zulehner dat de Kerk een instrument is van Christus om mensen te leiden naar vreugde, hoop en leven. Hij haalt deze woorden bij Clemens, een kerkvader die leefde en dacht over Kerk rond 200 n. Chr. Hij vindt dit eveneens verwoord in de documenten van Vaticanum II. Met die visie wordt dus als het ware een brug gebouwd tussen de eerste eeuwen van het christendom, toen alles nog naar een juiste vorm zocht, en onze tijd waarvan we zeggen dat de Kerk in crisis verkeert. Volgens Zulehner is de juiste theologische vraag in onze tijd *niet* hoe het met de Kerk verder moet, maar *wel* hoe Christus met zijn Kerk verder gaat. En deze laatste vraag biedt meteen een ruimte om op een vrije en verstandige wijze om te gaan met de huidige context waarin Kerk ook nu weer vorm moet krijgen. In die ruimte zoekt Zulehner naar een manier om de roep om veranderingen in de hedendaagse Kerk te kaderen in een ruimer geheel. Hij is dan ook van dichtbij betrokken bij hervormingen allerhande in de Oostenrijkse Kerk. Nu is Zulehner op verzoek van UCSIA (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) te gast in ons land. Hij houdt voor het grote publiek een lezing over 'De parochie, een grensgeval. Over de toekomstige organisatie van de parochie in Vlaanderen en de achterliggende Kerkvisie'. Zowel intern als extern wordt aan de grenzen van een parochie geschud. Intern: het is niet meer evident om op territoriale basis een geloofs- en spiritualiteitgemeenschap op te bouwen. Extern dringt zich een structurele hervorming op met federaties, dekenijen, regio's, enz...

Deze lezing is een aanrader voor ieder die begaan is met kerkopbouw, parochiewerk en geloofsgemeenschappen. De lezing zelf ging door op vrijdag 4 november in Antwerpen. Een Nederlandse presentatie is op aanvraag te verkrijgen bij [christel.vanwongterghem@ua.ac.be](mailto:christel.vanwongterghem@ua.ac.be) In 2006 verschijnt de tekst ook, samen met nog andere inleidingen over het thema in de *Dialogue Series*, uitgegeven door het UCSIA.

## Kalender "Alledaags Anders"

De IPB-kalender "Alledaags Anders" geeft u elke week een verhaal, verteld door mensen als u en ik. Ze brengen gebeurtenissen, activiteiten, engagementen, inzichten, ... die we overall kunnen ontmoeten, maar ze worden op zo'n manier gebracht dat het alledaagse ervan een andere dimensie krijgt. Ze lichten iets op dat de werkelijkheid naar een ander niveau brengt.

De kalender is niet gebonden aan een bepaald jaar, en kan dus bijvoorbeeld als verjaardagskalender dienst doen. Maar ook naar aanleiding van de komende feestperiode is hij een origineel cadeau voor familieleden, vrienden, collega's.

Hij is nog steeds te verkrijgen op het IPB-secretariaat, [IPB@interdio.be](mailto:IPB@interdio.be) of telefonisch 02/509 96 87.

Prijs: 12 euro (exclusief verzendingskosten).

Van harte aanbevolen.



## De Bijbelronde van Vlaanderen

Wellicht heb je er reeds over gehoord. Het Vlaamse Bijbelgenootschap (VBG - Brugge), de Vlaamse Bijbelstichting (VBS/KBS - Leuven/Mechelen) en het liturgisch centrum De Drie Leliën (Antwerpen) hebben gezamenlijk het plan opgevat voor een **Bijbelronde van Vlaanderen**.

In de loop van een jaar maakt de bijbel een ronde langs verschillende steden van Vlaanderen. Volgens een afgesproken leesrooster wordt in elke "Schriftplaats" uit de bijbel luidop en in het openbaar voorgelezen (bvb. in een kerk, abdij, bibliotheek of marktplein). Daarnaast wordt een parallel exegetisch parcours opgezet in allerhande vormen (bvb. bijbel-leerhuis, muziek, theater, tentoonstelling, vieringen, enzovoort...). Op die manier kan een ruim publiek aangesproken worden dat anders misschien weinig of helemaal niets uit de bijbel te horen krijgt.

De Bijbelronde van Vlaanderen loopt samen met het thema "Geloofsinitiatieven volwassenen", dat onder impuls van de Bisschoppenconferentie van start gaat vanaf september 2006. Tegelijk kiezen de initiatiefnemers uitdrukkelijk om in het kader van de oecumenische dialoog samen te werken met de andere christelijke Kerken in Vlaanderen.

Volgens planning zou deze bijbelronde plaatsvinden van oktober 2006 tot oktober 2007.

Wil je meewerken, heb je een idee, of wil je gewoon meer informatie, dan kan je terecht bij:

Luc Devisscher, Vlaamse Bijbelstichting (VBS/KBS - Leuven/Mechelen), 015/29 84 15 of [vbs.kbs@tiscali.be](mailto:vbs.kbs@tiscali.be)



## Uit het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal:

# “De Vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken”

Op 8 oktober ll. werd Guido Vos verkozen tot voorzitter van het IPB. De komende drie jaar krijgt hij de verantwoordelijkheid om het overleg-, inspraak- en reflectieorgaan binnen de Vlaamse Kerk te leiden. Wij vragen hem naar zijn motieven, zijn kwaliteiten en zijn dromen.

### Wat zijn je motieven om je kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van het IPB?

In het begin had ik geen motieven, ik werd voorgedragen. Maar het was wel een moment om mijn motivatie te laten groeien: waarom blijf ik eigenlijk kandidaat?

Een eerste reden is vrij vanzelfsprekend: we zijn een fijne ploeg binnen het IPB, inhoudelijk sterk bezig en we ondersteunen alle mogelijke initiatieven die goed zijn om Kerk en maatschappij op te bouwen. Zeer belangrijk hierin is de link die het IPB legt tussen Kerk en maatschappij. Zeker in deze tijd waar het geloof een privé-zaak geworden is, is dit volgens mij iets om vast te houden, wil de Kerk haar missie vervullen.

Tweede belangrijke motivatie is: werken aan opbouw van gemeenschap. De Kerk kan daarin een rol spelen, als ze dicht bij de mensen staat, vertrekt van de noden, de schrik, de angst van mensen, als ze met hen op tocht gaat en mee een zin zoekt in woord en daad. Zo herinner ik mij op een IPB-Forum een getuigenis van een zuster die in Brussel werkt met oude en eenzame mensen en hoe ze mee de begrafenis van die mensen verzorgde. Dergelijke getuigenissen doen mij de ogen open en maken mij duidelijk dat ik daaraan wil meewerken.

### Noem eens (twee) kwaliteiten die je wil uitspelen in het IPB?

Ten eerste is er mijn groot geloof in “gemeenschap vormen” en mijn bewaamheid om met groepen te werken. Je kan een groep vormen, die probeert een samenleving op te bouwen waar het goed is om te leven voor iedereen, zonder uitsluiting. Het is een droom, een utopie, maar het is mogelijk op het snijpunt van Kerk en samenleving. Het geloof dat

het kan en enthousiasme zijn voorwaarden daartoe. Het bouwt allemaal een beetje op elkaar voort: je komt uit een groot gezin, je zit samen in de jeugdbeweging en je ziet dat je daar met een aantal broers wat kan realiseren. En later zet zich dat ook door in de arbeidersbeweging, waar dat engagement ook weer wordt aangesproken. Zo blijft het geloof, dat het mogelijk is, levend. Dat is ook het verhaal dat moet doorgaan in het IPB en in de Vlaamse kerkgemeenschap. Een tweede kwaliteit is dat ik gegroeid ben in analyse van maatschappij en bijbel. Als christen leer ik via bijbellezing, via vieringen, ... met een christelijke bril te kijken naar de samenleving. En vice versa: ik kijk vanuit de maatschappij en de ervaring van mensen naar geloof en bijbel. Vraag is dan: wat werkt er en wat werkt er niet? Wat is relevant? Wat werkt bevrijdend? Wat brengt het Rijk Gods dichterbij? Ik wil hierbij vertrekken van feiten, van de analyse, hoe is het nu? En dan met het evangelie als motor werken aan een samenleving van solidariteit. In een wereld waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt is dit niet evident. In een samenleving waar er nog steeds een stijgende welvaart is, maar zeer ongelijk verdeeld. In België leeft 15% van de mensen onder de armoedegrens, 1 op 3 van de 600.000 werklozen leeft in armoede ... Het is gewoon een schande. De verrechtsing, waarnaar ook Johan Verstraeten verwijst in het TGL-nummer *Kerk in beraad*, een samenleving waar men de verplichting tot solidariteit wil opheffen, ... Het zijn die dingen waarvan we moeten zeggen dat het anders moet. Ook hier heeft de Kerk de blijde boodschap te brengen. Hoe kan ze een kracht zijn die in beweging brengt, een kracht tot verandering, ten volle verbonden met het leven van de mensen.



### Welke dynamieken binnen IPB en Kerk wil je stimuleren en hoe?

Of anders geformuleerd: welke weg heeft mij gestimuleerd om door te gaan in het IPB? Naast al het andere (antenne en zender, denkfunctie) is het voor mij belangrijk dat we een plaats van overleg kunnen zijn met de hele diversiteit die in het IPB aanwezig is. Ik denk aan overleg, zowel over binnenkerkelijke thema's – bijv. de erkenning van de vrouw in de Kerk – als de thema's in de samenleving – bijv. de armoede, verrechtsing ... Een plaats ook waar we elkaar blijven bemoedigen. Een plaats waar er respect is voor verschillende meningen en waar er naar elkaar geluisterd wordt. Waar niet 'ik heb de waarheid en ik weet het', maar waar de zoekende houding en de verscheidenheid gestimuleerd worden. En dit is een leerproces, zeker waar we “dicht op elkaars vel zitten” en overtuigd zijn van onze idealen.

Het IPB zou een knooppunt van netwerken kunnen zijn en een netwerk van spiritualiteit. Hoe zijn de mensen die in het IPB aanwezig zijn gegrepen door spiritualiteit, door het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Het IPB als een plaats waar geloof gestalte kan krijgen, waar verhalen gehoord worden, waar gestudeerd wordt, waar woorden daden worden, ... als we daar toe kunnen komen zal ik het IPB zeer gelukt vinden.

### Kan je nog je droom van de Kerk en samenleving vertellen?

Ik denk dan aan het bijbelse beeld van een goed wijd land, waar plaats is voor iedereen, waar niemand wordt uitgesloten, waar de minste vooraan staat, waar gerechtigheid is, waar recht wordt gedaan aan weduwe, wees en armen (en vertaal dat maar naar categorieën van vandaag, zoals hierboven), waar alles zo doordeesemd is van deze waarden, waar de menselijkheid zo tot uiting komt dat ze bijna goddelijk wordt, daar wordt dat visioen werkelijkheid. Het is het verhaal van Abraham, Isaak en Jacob, het verhaal van Mozes, Elia, het verhaal van Jezus en van nog zoveel anderen. Het zal misschien nooit in zijn volheid daar zijn, maar het is een prachtig beeld om aan te werken.