



Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Guimardstraat 1, 1040 Brussel - tel. 02/507 05 87 - ipb@interdio.be - www.ipbsite.be
Rek. BE94 7845 8328 8914

IPB 2014/58

Forum/562

26.11.2014

Verslag Forum 4 oktober 2014

Aanwezig:

- Mgr. Johan Bonny
- Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: mgr. Herman Cosijns
- Voorzitter: Josian Caproens
- Imke Bavay, Geert Beheydt, Karel Billiet, Filip Carpentier, Christa Damen, Frans Damen, Heidi De Clercq, Peter De Mey, Hans Demoen, Paul De Sadeleer, Paul Eylenbosch, Hildegonde Helsen, Frans Ieven, Geert Lesage, Marijke Meinesz, Hilde Pex, Wouter Rogiers, Johan Roose, Hubert Sanders, Pierre Schreuders, Thijs Streng, Bieke Vandenberk, Koen Van den Broeck, Els Van Doren, Sabine Van Huffel, Joris Weyts
- Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen
- Project ‘Levende geloofsgemeenschappen’: Bert Slechten

Verontschuldigd:

- Mgr. Jef De Kesel, mgr. Patrick Hoogmartens, mgr. Luc Van Looy, mgr. Leon Lemmens
- Annelien Boone, Pierre Breyne, Eric Bruneel, Johannes Claeys, Daniëlle Col soul, Guido Cooman, Lutgard Croonenborghs, Donatienne de Borman, Lieve De Mot, Giedoo De Reu, Erik De Sutter, Luc Devisscher, Leo De Weerd, Werner Fierens, Kenny Frederickx, Filip Hacour, Machteld Hermans, Geert Janssens, Liliane Krokaert, Jonathan Lambaerts, Trees Lavens, Jan Lembrechts, Lisbet Lenaers, Annemarie Pieters, Joris Polfliet, Liesbeth Pulinckx, Koen Timmermans, Stijn Van den Bossche, Stefaan Van der Kelen, Didier Vanderslycke, Lida van Dijk, Emmanuel Van Lierde, Patrick Van Looy, Hans Van Nespen, Nora Van Opstal, Jules Vercauteren, Dominic Verhoeven, Jean-Paul Vermassen, Leen Vermeire, Johan Verstraeten, Maria Verwimp, Annie Walscharts, Filip Zutterman

1. Verwelkoming

2. Verslagen

a. *Verslag van het Forum van 24 mei 2014*

Het verslag wordt goedgekeurd.

b. *Verslagen van het Bureau van april, mei en juni 2014*

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Allereerst wil het IPB mgr. Johan Bonny bedanken en steunen voor de brief die hij geschreven heeft nav. de Synode over het Gezin 'Verwachtingen van een diocesaan bisschop'. De brief wordt als boekje uitgegeven bij Halewijn.

Het thema vandaag is 'Leiderschap' binnen de Kerk, binnen geloofsgemeenschappen.

Josian Caproens, voorzitter IPB situeert het onderwerp.

Vanuit drie uitdagingen wil het IPB gedurende een aantal Fora reflecteren over leiderschap.

Ten eerste staat de Kerk in Vlaanderen voor grote uitdagingen zoals herstructurering van de territoriale pastoraal (met ook bv. de vraag naar het gebruik en het nevengebruik van de kerken) en de Buitengewone Bisschoppensynode. Bij grote veranderingen is het belangrijk dat men bemoedigende leiders heeft. Het is daarom goed om samen na te denken over de oriëntatie en de verwachtingen van het leiderschap binnen de Kerk.

Een tweede invalshoek is dat het christelijk middenveld erg onder druk staat. Uit het regeerakkoord en de regeringsverklaringen blijkt dat gemeenschapsvorming op neoliberale leest geschoeid wordt. Dat bijna uitsluitend gedacht wordt vanuit economische termen. Betekent dit een verdere uitholling van het christelijk middenveld, maar tegelijkertijd ook van de Vlaamse kerkgemeenschap? Deze ontwikkelingen moeten nauwgezet worden opgevolgd om te kijken wat dit betekent en wat men daaraan eventueel kan doen. Een sterke coalitievorming van leiders binnen het christelijk middenveld is noodzakelijk wil men standpunten kunnen innemen, wil men aan de uitdagingen het hoofd bieden.

De vrijwilliger heeft hierbij een belangrijke taak, ook ten aanzien van leiderschap. Hier liggen heel wat ondersteuningsmogelijkheden en ontwikkelingskansen die men kan koppelen aan leiderschap.

Derde invalshoek is dat mensen vandaag onder grote druk leven. Eén op vier heeft psychische problemen. Mensen leven in heel drukke tijden, er wordt veel beroep gedaan op hen. Enerzijds zijn mensen voortdurend in contact met elkaar en anderzijds toch heel eenzaam of alleen bezig. Er is ook heel veel onzekerheid. Dit betekent dat men vooral dragende en helende gemeenschappen nodig heeft. Mensen moeten kunnen leven in gemeenschappen waar zij zich bevestigd en gedragen voelen, waar zij mekaar kunnen vinden, waar vertrouwen is. Dit vraagt een bepaald soort leiders die er voor zorgen dat deze gemeenschappen levend blijven.

Er wordt een werkgroep samengesteld om deze Fora verder voor te bereiden. Wie daarin wil meewerken kan haar of zijn naam opgeven.

Het IPB wil ook aansluiten bij andere initiatieven rond leiderschap. Bv. vanuit het VSKO loopt hierrond een project. Vorig schooljaar was hierover een belangrijke vorming.

Een platform met Johannes Claeys en Johan Verstraeten werkt eveneens met het onderwerp..

Dit Forum start met 'leiderschap vanuit Bijbels perspectief' om te kijken hoe Bijbelse figuren inspirerend zijn om zelf leiderschap op te nemen of om leiders te ondersteunen.

De essentie van leiderschap is het opnemen van verantwoordelijkheid. Het is God die mensen roept om verantwoordelijkheid op te nemen en waarop mensen antwoord geven. Vandaar *ver-antwoord-elijkheid*. Het IPB wil het leiderschap niet benaderen als management, het zakelijke aspect, maar heeft het over de ziel en de roeping om andere mensen en gemeenschappen te ondersteunen.

3. Leiderschap vanuit Bijbels perspectief

Carine Devogelaere, coördinator IPB heeft zich laten inspireren door de inbreng van Luc Devisscher op een vorming in het kader van spiritueel leiderschap in december 2013. De inleiding gaat over drie types van leiderschap: Mozes (of beweeglijk leiderschap), David (of gevestigd leiderschap) en Ezechiël (of hernieuwd leiderschap).

Zie bijlage 1

4. Groepsgesprekken/Noden, knelpunten en aandachtspunten voor een volgend Forum over leiderschap

De gespreksgroepen gaan over de drie elementen uit de inleiding: leider in opdracht, menselijk leiderschap en in dienst van de groep met een voorkeur voor de meest kwetsbare leden. Aan de hand van vragen reflecteren de Forumleden over de eigenschappen van deze Bijbelse leidersfiguren en gaan ze op zoek naar herkenning en uitdagingen voor hedendaagse leiders in Kerk en samenleving.

Voor het gesprek worden twee invalshoeken open gehouden. Leden kunnen spreken vanuit hun persoonlijk leiderschap of de eigen positie als verantwoordelijke of vanuit de ervaring als lid van een groep, waar dan gekeken wordt naar de verantwoordelijke van die groep.

Verder wordt gevraagd om na te denken over vragen en knelpunten en over mogelijke invalshoeken voor een volgend Forum over leiderschap.

Zie bijlage 2

5. IPB-bevraging Levende geloofsgemeenschappen

In het kader van het IPB-project 'Levende geloofsgemeenschappen voor vandaag en morgen' stelt Bert Slechten de online bevraging voor en het tijdspad van het tweede projectjaar.

Zie bijlage 3 - powerpoint

6. Pastorale info

Paul Eylenbosch (ATD Vierde Wereld)

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Initiatieven zijn te vinden via de websites www.17oktober.be en www.atd-vierdewereld.be.

Brief van Didier Vanderslycke ivm. het schrappen van 'Uitzendingen door derden' door de VRT. Dit is een aanslag op de interlevensbeschouwelijke communicatiemiddelen. Het is een voorbeeld van verschrallingsbeleid. Is het niet zinvol dat het IPB zich daarover uitspreekt?

Josian Caproens zal als voorzitter van het IPB hierrond reageren.

Volgens mgr. Bonny is er topperleg geweest tussen alle Kerken, dat ze collectief verzet aantekenen tegen de besparingsmaatregelen. Elke publieke steun is welkom.

Hilde Pex (IDGP)

Godly Play is geloofsinitiatie en geloofscommunicatie met kleine kinderen (vanaf 3 jaar), maar ook met volwassenen. De afgelopen jaren werden introductiesessies gegeven voor groepen die dat vragen bv. vanuit een parochie of het onderwijs. Op 8 november is er een open kennismakingsdag Godly Play te Leuven voor pastores, godsdienstleerkrachten, catechisten. In het voorjaar 2015 wordt de basis cursus Godly Play verhaalverteller (driedaagse) georganiseerd: in de Oude Abdij in Drongen op 19,20,21 februari en in het Hof Zevenbergen in Ranst op 15,16,17 april.

Folders beschikbaar.

Nieuwe praktische wegwijzer 'Trouwen voor de Kerk'. De vraag komt vanuit Gezinspastoraal bisdom Brugge die op huwelijksbeurzen in Brugge en Kortrijk staat. Veel jonge mensen hebben heel

praktische vragen over hoe men aan een huwelijk begint: wanneer ze voor het eerst bij de pastoor moeten komen, op welke dagen er mag getrouwd worden en welke niet.

Antwoorden vindt men in deze kleine wegwijzer die online wordt verspreid.

www.idgp.be

Johan Roose (De Ark Vlaanderen)

De eerste zaterdag van oktober wordt traditioneel de Ark Familiedag gevierd. Een dag waar men stilstaat bij het feit dat men deel uitmaakt van een internationale, interreligieuze federatie van 146 gemeenschappen in 35 landen. In iedere arkgemeenschap staan relaties tussen mensen zonder en mensen met een verstandelijke beperking centraal.

Vandaag, 4 oktober op deze Ark Familiedag wordt de ‘gezamenlijke tocht’ gevierd die 50 jaar geleden begon in Trosly, Frankrijk. In Vlaanderen wordt ook het 40 jarig jubileum van de Ark Antwerpen gevierd. Het feestjaar zal afgesloten worden op 3 mei 2015 met een feestelijke viering in de kathedraal van Antwerpen.

Peter De Mey (Oecumene)

Zaterdag 29 november houdt de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene haar jaarlijkse studiedag, dit jaar in Doornik. Bijzondere aandacht gaat naar de 50^{ste} verjaardag van het decreet over de oecumene van het Tweede Vaticaans Concilie: ‘50 jaar Unitatis Redintegratio. Waarheen met de oecumene?’

Twee andere kleine oecumenische initiatieven.

In de Oude Abdij Drongen gaat op 4 november een studiedag door rond het thema ‘Fresh Expressions of Church’.

Hoofd van de orthodoxe Kerk, de oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, eredoctor van de KU Leuven opent op 29 januari 2015 een congres dat in de promotiezaal van KU Leuven doorgaat. Zijn lezing gaat over een belangrijk thema binnen de orthodoxe theologie ‘Theosis - Deification’, de opdracht voor ieder mens tot vergoddelijking.

Carine Devogelaere (Coördinator IPB)

Studiedag ‘ToBiAS. Bijbelteksten maken toekomst’ op 5 november te KU Leuven. Het is een nieuwe benadering om met volwassenen de Bijbel te lezen. Men vertrekt niet vanuit het verleden, of het heden, maar men vertrekt vanuit de toekomst en men droomt samen het visioen van God met deze wereld. ‘Hoe trekt dit visioen mij naar de toekomst. Wat zou ik daarvoor willen doen?’ Dat geeft het impuls om als gelovige vandaag een stap te zetten in de richting van het rijk Gods.

Folders beschikbaar.

Flyers om de bevraging van het project ‘Levende geloofsgemeenschappen’ bekend te maken, zijn beschikbaar.

Geert Beheydt (Gecoöpteerd Forum)

Folders beschikbaar over de Franciscaanse Inspiratiedag ‘In dialoog’, 18 oktober te Vaalbeek.

Volgende Forumbijeenkomst
op **zaterdag 6 december 2014**

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen